

Wytgaard, 22 maart 2018

• Nieuws Kindcentrum • Nieuws Kinderopvang Friesland • Nieuws Teake Jan Roordaschool

Nieuws Kindcentrum Wytgaard

Ontmoeting met de Schoolschrijvers voor alle ouders op woensdag 11 april

Woensdagavond 11 april komen de schoolschrijvers speciaal voor de ouders naar school om samen met u allen te kijken naar wat onze kinderen leren van het proces met de schoolschrijvers. Noteer deze datum in uw agenda en zorg voor een grote opkomst!!

Tijd: 19.30-21.00 uur.

“Ik wil zo graag dat alle kinderen goed leren lezen. Dat ze geen moeite hebben met moeilijke woorden. Als je goed kunt lezen, kan je ook goed praten. En dat heb je nodig in het leven. We weten allemaal hoe je je voelt als je met je mond vol tanden staat. Lezen is leuk.

Echt waar.

Ik ga wat vertellen, wat voorlezen en er een gezellige avond van maken.

Ik hoop dat u komt.

Dolf Verroen”

Hun ervaring met de ouderontmoetingen zijn altijd zeer positief dus mis het niet! Beleef wat

Agenda

- **Zaterdag 24 maart:** oud papier fam. De Graaf
- **Woensdag 28 maart:** nationale rekendag
- **Donderdag 29 maart:** Paasviering, iedereen welkom vanaf 8.30 uur.
- **Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april:** lang paasweekend
- **Dinsdag 3 april:** studiedag, kinderen vrij.
- **Donderdag 5 april:** himmelmike actie.
- **Maandag 9 april:** 10.15-11.00 uur Adje presentatie, geen maandopening van groep 6-7-8.
- **Donderdag 22, 29 maart en 5 april:** schoolschrijvers
- **Woensdagavond 11 april, 19.30-21.00 uur:** **ontmoeting met de schoolschrijvers voor de ouders**

uw eigen kinderen op school beleven op deze avond. **Een unieke kans om onze twee schoolschrijvers Mindert Wijnstra en Dolf Verroen te ontmoeten.**

Op **donderdag 17 mei** gaan we samen met de scholsschrijvers en de kinderen van de groepen 3-4-5 en 6-7-8 naar dBieb in Leeuwarden. Hierover volgt ook nog meer nieuws maar mocht u willen rijden, dan weet u deze datum ook alvast. Groep 3-4-5 gaat van 9 – 10 uur, groep 6-7-8 van 10.30 – 11.30 uur. In de nieuwe bieb is dit vast een hele belevenis!

Dan is er ook nog een einde van het project met de scholsschrijvers. Dit zal plaatsvinden op **donderdag 31 mei**. Dit wordt een kleine maar gezellige happening met een feestelijk tintje waarin we afscheid gaan nemen van de schoolschrijvers.

Even voorstellen!

Ik ben Saskia Dijkstra, 34 jaar, getrouwd met Tim en zwanger van ons eerste kindje. We wonen sinds drie jaar met veel plezier in IJlst. Eén van onze hobby's is de watersport (zeilen en sloep varen) en dat kan daar volop! Daarvoor woonden wij in Leeuwarden, waar ik ook ben geboren en opgegroeid. Na de middelbare school heb ik in Zwolle de PABO gedaan en daarna in Leeuwarden nog een jaar de opleiding tot Remedial Teacher. In dat jaar liep ik stage op de Sint Thomasschool in Leeuwarden en ben daar toen blijven hangen. De afgelopen 11,5 jaar was ik daar leerkracht (voornamelijk van groep 3) en drie jaar geleden werd ik intern begeleider. Ook was ik lid van het MT en sinds vorige jaar maart (vervangend) schoolleider.

Afgelopen september ben ik gestart met de opleiding tot schoolleider. Deze heb ik nu tijdelijk stop gezet in verband met mijn zwangerschap en de wisseling van werkplek.

In mijn vrije tijd ben ik dus graag op het water te vinden. Maar houd ik ook van tuinieren, lezen, uiteten gaan en sporten. Ik mag ook graag naar sport kijken, live of op televisie. Mijn favoriete sporten zijn hockey, voetbal en schaatsen. Drie weken ben ik nu schoolleider van kindcentrum Wytgaard. Ik begin me al steeds meer thuis te voelen en heb er heel veel zin om er samen met de kinderen, ouders/ verzorgers en het team iets moois van te maken.



Kinderopvang

De komende tijd gaan wij creatief bezig met de peuters en wel via het "Peuterpakhuis van Kunst en Cultuur".

Wij zijn als peuterspeelzaal geselecteerd om hieraan mee te doen en er zullen een aantal trainingen aan de pedagogisch medewerksters gegeven worden en er komen een paar keer coaches bij ons op de groep om de peuters muziekles en schilderles te geven. Ook meester

Onno die al langer heel erg actief bezig is op school, zal rond de zomerperiode (net voor of net na de zomervakantie) toneelles gaan geven aan de peuters. Dit wordt vast erg leuk!

Anita is donderdag 29 maart voor de laatste keer op de groep en dan neemt zij ook afscheid. Wij zijn druk bezig om een fijne vervangster voor haar te vinden. Zodra het zeker is wie dit zal zijn, dan horen de ouders van de kinderopvang dit via de mail.

Wilt u af en toe in de bak met gevonden voorwerpen kijken of er iets van uw kind(eren) tussen zit?

Omdat wij druk bezig zijn met het thema: "Ik en mijn familie" hebben wij alle Pake's, Beppe's, Opa's en Oma's uitgenodigd van de kinderen die op donderdag ochtend op de Lytse Twirre zijn, om a.s. donderdag ochtend eens een ochtend mee te draaien met hun kleinkind(eren). Wij hopen dat dit een zeer gezellige ochtend zal worden!

Maandopening gr 6-7-8

De maandopening van groep 6-7-8 komt te vervallen op maandag 9 april omdat we op deze dag gaan starten met het Adje project onder leiding van meester Onno. Hierin zit een heleboel toneel, zang en dans en sport en spel. Meester Onno, juf Heleen en juf Elske komen voor de aftrap naar school en verzorgen de

maandopening voor ons. Dit is van 10.15 – 11.00 uur. Komt dat zien, komt dat zien!!

Palmpaasstokken

Ook dit jaar hebben we weer palmpaasstokken gemaakt voor een aantal mensen in het dorp. Het is leuk om te zien dat de kinderen het leuk vinden om ze te maken en vooral om ze te gaan wegbrengen naar de mensen. Het zorgt toch weer voor een stukje verbinding! In het dorp en op school!



BLP Groep 6-7-8 Veerkracht

Veerkracht is 1 van de 4 leerspielen uit het BLP-brein.

Veerkracht gaat over: doorzetten, je niet laten afleiden, aandacht bij je werk houden en het begrijpen van verschillende taken.

Zo kun je veerkracht goed gebruiken bij taken als rekenen, taal, spelling en gym. Maar bij nog veel meer dingen. Want veel kinderen op school moeten doorzettingsvermogen tonen in hun werk. Iedereen doet dit op zijn of haar eigen manier. Maar hoe gebruiken leerlingen uit groep 6, 7 en 8 veerkracht?

-Ik moest van juf Brenda een halve toets van Blits maken, maar ik voelde zoveel focus dat ik de hele toets in één keer heb afgerond. Ook met dansen moet ik vaak veerkracht toepassen. Want met moeilijke dansjes, die ik niet in 1 keer kan, moet ik thuis veel blijven oefenen en doorzetten om uiteindelijk toch mee te kunnen doen.

Groetjes Silke

-Ik gebruik doorzettingsvermogen bij werk waar concentratie bij nodig is. Bijvoorbeeld bij voetbal als ik 2-1 achter sta, dan zal ik feller gaan spelen om toch uiteindelijk te kunnen winnen. Ook bij gym, daar vind ik alle activiteiten niet altijd leuk en ga ik minder m'n best doen. Maar als ik dan denk aan veerkracht en doorzettingsvermogen dan blijf ik wel m'n best doen.

Groetjes Anne-Jan

-Ik gebruik veerkracht bij rekenen. Laatst moest ik sommen uitrekenen en in twee schriften tegelijk schrijven. Dit was druk, maar door te blijven doorzetten is het me uiteindelijk toch gelukt. Ook met Topo is het vaak moeilijk en moet

ik blijven doorgaan om uiteindelijk toch alle plaatsen en rivieren te kunnen vinden.

Groetjes Jens

-Ik gebruik doorzettingsvermogen bij mijn werk, zoals bij rekenen, schrijven, blits, taal, topo en spelling. Want bij rekenen moet je je heel goed focussen. Bij schrijven moet je netjes schrijven. Bij blits moet je goed luisteren. Bij Topo moet je goed nadenken en bij spelling moet je goed kunnen opletten.

Groetjes Niels

-Ik gebruik veerkracht en doorzettingsvermogen vaak bij woorden verzinnen. Want dan weet ik wel het juiste woord, maar niet precies hoe ik het moet schrijven. Dan geef ik niet op en kom ik uiteindelijk toch op het goede woord. Naast mijn taken op school gebruik ik veerkracht ook bij koken en dansen. Want ook daar moet je doorzetten en je aandacht erbij houden. Zo is het ook handig als ik blijf doorzetten met volleybal om toch te kunnen winnen.

Groetjes Amalia

Wij blijven proberen, stoppen niet en zullen nooit opgeven!

Want BLP maakt ons sterker, zo blijven we onze leerspieren trainen, zodat we ook kunnen blijven leren.

Nieuws van de zondags- school:

Na een iets langere winterstop dan dat wij gewend zijn beginnen we weer met de zondagschool.

Alle basisschoolkinderen zijn met ingang van zondag 11 maart iedere zondagochtend weer van harte welkom. We beginnen om half 10 in de Fikarij en zijn rond half 11 klaar.

De komende zondagen werken we met elkaar naar Pasen toe.

Ook dit jaar maken we met elkaar Palmpasen stokken. We zullen de prachtig versierde stokken op zondag 25 maart aan iedereen in de kerk van Wirdum laten zien.

Op Paaszondag kunnen de kinderen met de ouders naar de kerk gaan. Tijdens deze dienst gaan we met de kinderen naar de Fikarij om daar te luisteren naar het paasverhaal en iets moois te knutselen.

Na het Paasfeest gaan we nog een aantal weken door tot aan de slotdienst op 22 april, waar we afscheid nemen van de kinderen uit groep 8.

We hopen jullie allemaal binnenkort op zondagochtend in de Fikarij te zien.

Vrolijke groet, de leiding van zondagschool "Macht van het Kleine".



In het zonnetje:

Even aandacht voor onze oudervereniging! Wat doen ze veel voor ons. Alle boodschappen, de organisatie van de evenementen, hulp bij de vieringen en nog veel meer dingen! Namens ons allemaal vanaf deze plaats gewoon even een bedankje!